

Beste gebedsvrienden

Prijs de Heer - ons rehabilitatie centrum in Beersheva is vol! Vijf nieuwe drugsverslaafden die op straat leefden hebben onlangs besloten zich bij ons te laten opnemen. Deze dagen zorgen we nu dus voor een totaal van 10 drugsverslaafden die zich in ons rehabilitatie centrum bevinden. Bid alstublieft dat de mensen goed met elkaar omgaan in ons centrum en dat de nieuw opgenomen mensen God's vrijheid van verslaving en zonde mogen ervaren. Kunt u ook bidden voor de mogelijkheid om een tweede rehabilitatie centrum te openen voor mensen die de eerste fase hebben doorlopen, zodat we de groepen kunnen scheiden en dat we nog meer mensen kunnen opnemen.

Wilt u ook blijven bidden voor het werk van onze dagopvang in Tel Aviv? Naast de dagopvang zijn we nu ook twee nachten per week open. Nu komen de dakloze drugsverslaafden naar ons tijdens de avond en nacht voor hete thee, om wat te eten en hun wonden te verzorgen, of om zomaar even uit te rusten op een van de zachte matrassen in de dagopvang. Veel mensen komen en maken gebruik van deze gelegenheid, dus willen we deze nachtdiensten graag opnemen in onze reguliere opvangtijden.

Vanuit Aviv Center, onze dagopvang, bezoeken we ook nabijgelegen bordelen om met de prostituees te spreken en daarbij nodigen we de prostituees uit om naar Aviv Center te komen en geven we hen Christelijke literatuur. Op een dag liep Eduard, de manager van Aviv Center in de buurt en plotseling werd hij uitgenodigd om naar binnen te komen om te bidden voor een meisje die heel ziek was, ze verkeerde in een kritieke toestand t.g.v. alcohol misbruik. Toen hij haar twee maanden geleden ontmoette voelde ze zich nog goed, maar nu niet meer. Ze was dankbaar voor het gebed en vertelde dat ze wilde breken met de alcohol. Maar helaas heeft ze het bordeel nog steeds niet verlaten. Bid alstublieft voor haar.

Soms ontstaan er relaties tussen Aviv Center en nabijgelegen seculiere bedrijven. Er is bijvoorbeeld een timmermanszaak bij Aviv Center. De eigenaar heet Amos. Amos had een hekel aan ons, vervloekte ons en op een dag belde hij zelfs de politie en vertelde hen dat wij een "crack house" hadden opgezet. Maar we baden voor hem en we ruimden niet alleen ons eigen gebied op, maar ook zijn gebied. En op een dag - prijs de Heer! - kwam Amos bij ons langs en bood ons aan te helpen als er iets was. Inmiddels zijn we goede vrienden en hij komt wel eens lang om wat te eten. Hij vindt het mooi dat hij de naam draagt van een van de bijbelse profeten. Bid alstublieft voor Amos.

Het getuigenis van Valerij:

Mijn naam is Valerij. Ik ben geboren in de Oekraïne en groeide op in een normaal gezin. Toen ik 12 jaar oud was begon ik marijuana en hash te roken en ik bracht de hele tijd op straat door. Toen ik 15 jaar oud was verhuisden we met ons gezin naar Israël. Mijn ouders dachten dat deze verhuizing mijn schadelijke levensstijl zou veranderen, maar het werd alleen maar erger. Hier in Israël ervaarde ik zoveel vrijheid in het verkrijgen en gebruiken van drugs dat mijn drugs gebruik steeds heviger werd. Ik begon ook ecstasy te gebruiken, en dat beïnvloedde mijn geest op een zeer negatieve wijze. Ik schakelde toen ook over op heroïne, dat heb ik 15 jaar gebruikt. Ik heb 12 en een half jaar in de gevangenis doorgebracht. Toen ik dakloos werd begon ik naar Aviv Center te komen voor eten en om mijn wonden te laten verzorgen. Ik ontmoette daar mijn oude vriend Iliya, we zaten samen in de gevangenis. Ik herkende hem niet totdat hij mij zijn oude foto's liet zien. Op die foto's zag hij er precies zo uit als ik hem herinnerde, een levende dode. Hij begon mij over Christus te vertellen - dat Hij alleen levens kan veranderen. Nadat ik Aviv Center gedurende zo'n anderhalf jaar had bezocht liet ik mij opnemen in het rehabilitatie centrum. Ik bleef daar twee weken en besloot dat zo'n leven niks

voor mij was. Al snel daarna belandde ik weer in de gevangenis and ik had last van zware ontweningsverschijnselen. Gedurende die tijd herinnerde ik mij de woorden die ik hoorde in het rehabilitatie centrum en ik schreeuwde het uit naar God, vanuit de diepten van mijn hart. Acht maanden later, toen ik weer vrijkwam uit de gevangenis besloot ik mijn leven te veranderen. Ik ging terug naar Aviv Center en vroeg de medewerkers of ik weer kon worden opgenomen in het rehabilitatie centrum. Ik ben nu sinds 4 weken in het rehabilitatie centrum "Back to Life" (in Ashkelon) en denk er niet aan om daar weg te gaan. Ik help zoveel als ik kan in het rehabilitatie centrum en soms ga ik mee als vrijwilliger naar Aviv Center.

We willen ook graag wat vertellen over Sergey. Hij bezoekt ons Aviv Center al vanaf dat we geopend zijn en gedurende een hele tijd was hij erg tegendraads. We bereikten zelfs een punt waarop we hem de toegang tot Aviv Center wilden ontzeggen, gezien zijn gedrag. Sergey vindt het fijn om veel te lezen en gedurende langere tijd wilde hij het bestaan van de wereld bewijzen vanuit een "wetenschappelijke" visie. Hij was altijd aan het discussieren en probeerde anderen ervan te overtuigen niet naar ons te luisteren. We hebben veel voor hem gebeden en God begon een werk in het hart van Sergey en gedurende de laatste zes maanden is Sergey enorm veranderd. Hij is er nog niet aan toe om opgenomen te worden in het rehabilitatie centrum, maar hij brengt regelmatig andere dakloze verslaafden naar Aviv Center. Hij zegt dat deze goede daden hem helpen om God beter te begrijpen. Bid u alstublieft voor de redding van Sergey.

Bedankt voor uw gebed en steun. God's zegen wensen wij u toe.

In Hem verbonden,

Dov en Olga Bikas